

# Klithøjs historie 1963-2013

Klithøjs historie: Der er langsomt ved at komme gang i indsamlingen af beretninger og billeder.

- **Markering af 50-året for første udstykning 1963 d. 7.09.2013 efter generalforsamlingen.**
  - Vi starter blidt op med en lille markering af, at udstykningen af Klithøj startede i 1963, da Jens Thomsen udstykkede grundene med de ulige numre og Arne Frederiksen udstykkede grundene med de lige numre.

## Småglimt af historien

1. 1963: Jens Thomsen udstykkede grundene med de ulige numre og Arne Frederiksen udstykkede grundene med de lige numre.
  - Begge leverede kartofler til GASA i Århus, hvor Bent Kofod (Klithøj 20) var ansat.
2. Grundejerforeningen blev startet i 1968 af Fritz og Inge Holbech, dengang ejer af Klithøj 31. Det stiftende møde foregik på Den Røde Okse, (Haandværkerforening) Klostergade i Århus.
3. Der var en del konkurrerende ølmænd i starten:
  - No. 13, Henning – Carlsberg
  - No. 16, Mogens Udal – Top/Ceres
  - No. 25, Basse Larsen – Thor
4. No. 29 blev kaldt "Grønlænderhuset" – ejet af 2 der havde været på Grønland. Startede med et lille ishus som begyndelse til huset. (Er der ikke længere).
5. No 31 (Häusers) kom fra Århus fra de såkaldte Hanstholm Huse, som var husvildeboliger i Århus Nord.  
Se herunder fra Bymusset i Aarhus.

## 2. De husvilde

3. I årene under og efter den 1. Verdenskrig var Aarhus ramt af en omfattende bolignød. Krigsforholdene havde medført høje priser på arbejdskraft og materialer, som resulterede i, at nybyggeriet stort set gik i stå. Samtidig gennemførte byen omfattende eksproprieringer i forbindelse med etableringen af den nye banegård og udvidelsen af banegraven. Hallsvej blev til Hallsti, hvorved godt 300 lejligheder forsvandt.



*Randersvej, den daværende Niels Ebbesensvej, august 1935. Husvildeboligbyen "Nørrevang" lå, hvor senere Ortopædisk Hospital blev opført. Boligbyen forsvandt først i 1939.*

*(Lokalhistorisk Samling)*

# Klithøjs historie 1963-2013

4. I efteråret 1916 måtte Aarhus købstad indrette interimistiske beboelser på en række af kommunens skoler, hvor indkvarteringen fandt sted i gymnastiksalene. Samtidig besluttede byrådet at bygge barakbyer til 80 husvilde familier i byens udkant.

I løbet af meget kort tid blev de første tre barakbyer opført. "Havevang" bag Vennelyst, "Vestervang" bag Ceres og "Søndervang" bag skolen ved Ingerslevs Boulevard. I 1919 blev der bygget endnu en barakby "Nørrevang" ved Niels Ebbesensvej, (nuværende Randersvej).

Barakkerne blev hurtigt fyldt op af 88 familier fra skoler og andre midlertidige opholdssteder. Træbarakkerne havde muret skorsten og bestod af to lag brædder med pap imellem for at undgå træk. Vand og gas blev indlagt, men hygiejnen var ikke altid lige god. Rotteplagen var betydelig og natpotten blev tømt i en tønde forenden af barakkerne. Boligmanglen blev dog ikke afhjulpet på kort tid. "Nørrevang" og "Havevænget" forsvandt først i slutningen af 1930'erne.

## Dispensationshusene

Boligproblemerne blev ikke mindre efter det store børskrak i Wall Street i New York i 1929. Det førte til massearbejdsløshed og depression over en stor del af verden - også i Århus, hvor byggeriet gik helt i stå.

Derfor tog mange unge nygifte sagen i deres egen hånd. På det afsidesliggende Christiansbjerg kunne man erhverve en byggegrund til rimelig pris. Herefter måtte man spare, for manges vedkommende ofte i mange år, for at få råd til at opføre en bolig. Andre, som ikke ville vente så længe, byggede selv deres hus, oftest i træ. Disse huse blev opført uden at der var indhentet en egentlig byggetilladelse fra byggemyndighederne, der vendte det blinde øje til. De fik derfor snart navnet "dispensationshusene".

I tiden omkring 1930 opstod en helt ny bydel af små rødmaledede træhuse på det yderste Christiansbjerg i området langs Brendstrupvej.



*"Dispensationshusene" Katrinebjergvej 118-120 omkring 1930 (Lokalhistorisk Samling)*

# Klithøjs historie 1963-2013

6. No. 32 , Bent og Inga Ingerslev, kom som sommerhus i 2 dele fra Risskov. Der er et træhus inden under den hvide skalmur, som nu er dækket af træ igen (2013)
  7. Der var vid udsigt over Kaløvig helt til ruinen etc. fra de lige numre på Klithøj, da de første huse blev bygget. Hartvig i nr. 22 har billeder fra dengang. Der var ingen træer. Måske skulle det overvejes, om der skal arbejdes for at genskabe noget af udsigten.
  8. Nr. 11 Inge og Georg Hansen havde også vid udsigt over bugt og vig. Meget blæst i starten (Se interview og billeder lavet af Bodil)
  9. No 18, Inge og Bjarne: startede som en togvogn (Ejer dengang Skov )
  10. No 21 Susanne og Kim Kejser, kom også færdigt (Bjørn ?). Det var det første hus opført på Klithøj, og det havde græsdækket tag i starten. Bjørns børn solgte det til en snedker efterfølgende.
  11. No. 22, Hartvig Vendelboe Nielsen og hustru Birthe overtog huset fra Hartvigs broder i 1966. Hartvig har billeder fra dengang. Der var ingen træer og vid udsigt over bugten til Kalø og Kaløvig.
- a. Hjemmesiden er endnu ikke blevet et centralt informationssted. Dette arbejde vil fortsat blive udviklet i det kommende år.